

als buren woonden de Heer Elenbaas. Zijn vrouw was afkomstig van Kruiningen en kwam bij ons dikwijls 's morgens koffie drinken. Zij was een echte boerin, meer dan een vrouw van een lid van Gedeputeerde Staten. Haar man was een echte mijnheer, alhoewel een goede man, maar zij was erg boerig en gewoon. Ze kwam zeer gaarne bij ons.

Toch zou het jaar 1916 voor ons een minder aangenaam jaar worden, daar ik half de zomer in kennis werd gesteld dat ik in dienst zou moeten na een vooraf gegane keuring. Het was toen zo, dat een wetsontwerp was aangenomen dat al wie in vorige jaren niet gediend hadden door vrijloting opgeroepen werden voor de militaire dienst om de oudere lichten, d e z g n Landweer af te lossen. Dat waren dan de Landstormers. Op zichzelf was zulks wel goed, daar er veel oude mensen van om en bij de 40 jaar in dienst waren. Maar voor ons viel dit niet mee. Pas goed en wel op dreef met een zaak een vrouw met een klein kind en dan weg, er uit moeten. Maar het was het lot van zo velen. Ze zou dus met haar lieveling alleen blijven en wie weet voor hoelang en hoe in welke omstandigheden. Want nog altijd dreigde ook voor ons land het oorlogsgevaar. We zaten dus in zak en as, zoals licht valt te begrijpen. Daar kwam nog bij, dat we veel drukwerk kregen en ik begon plannen te koesteren om zelf een drukkerij te beginnen. Tot dusver bestelde ik dat altijd maar bij van der Peijl op Kruiningen of bij Gebrs Siepman in Goes, maar ik zag er kans op om dit zelf ook wel te kunnen. Door veel leren en goed afkijken als ik dan eens in zulk een drukkerij kwam had ik daar veel zin. In ieder geval, ik liet een bergoting opmaken bij de Lettergieterij Amsterdam wat zulks zou moeten kosten en de hele zaak zou komen plm op f 1500,-. Dan was ik zo ongeveer ingespannen, al was het maar voor gewoon werk, maar als ik zag wat ik nu naar de drukkers brengen moest, dan zag ik ertoch kans op dit op te brengen. Helaas de mobilisatie was hier spelbreker en als ik in dienst moest zou ik dit aan een ander moeten overlaten en wie weet of we zelf in de oorlog zouden betrokken worden wat er dan van de zaak over zou blijven. Alle obstakels en hindernissen die ons in onze plannen deed afremmen en ik het niet aandurfde.

Op 1 september van het jaar 1916 kreeg ik dan ook het volgende bericht of oproep:

L A N D S T O R M. Jac. Welleman.

Kennisgeving van inschrijving voor den Dienst;

Op heden den 1ste September 1916 is ingevolge het bepaalde in de Landstormwet voor den dienst, zoowel gewapenden als ongewapenden bij den landstorm onder volgnummer 3 ingeschreven in het inschrijvingsregister model 1 (Jaarklasse 1909) van de gemeente Krabbendijke de persoon van

Cornelis van Velzen

geboren den 15en Februari 1889 te Krabbendijke.

Ter voldoening aan het voorschrift van art. 6 v/h Landstormbesluit wordt door den Burgemeester van Krabbendijke van die inschrijving bij dezen aan de ingeschrevene kennis gegeven.

Krabbendijke, 1 September 1916

De Burgemeester van Krabbendijke

w.g. Jac. Welleman.

In datzelfde najaar moesten die opgeroepen ter keuring verschijnen in het Gemeentehuis te Kruiningen en ik werd goedgekeurd. Dus ik wist al waar ik me op voorbereiden moest. Mijn plannen voor het oprichten van een drukkerij werden dus opgeborgen in de kast. Het zou nog ongeveer 3 jaar duren eer het zo ver was. Maar de oudere mannen werden in ieder geval naar