

Zaterdag 23 september:

Een betrekkelijk rustige nacht. Alleen om half 10 's avonds weer bekend. In ieder geval gaat de kerk van 's avond toch om half 4 of 4 uur aan, zulks met het voog op de veduistering, daar volstrekt geen licht mag branden buiten. Echter is het op die dag geen kerk neer geweest, omdat het die middag erg rumoerig was en al maar om schieten en bombarderen. 's Avonds om 7 uur laten ze drie bommen vallen aan Roelshoek: een in de Karelpolder, 1 in de Spuikom en een over de Zeedijk. Veel consternatie en geweldige harde slagen. Alleen veel glasschade aan de Hoek.

Maandag 18 september:

Verlopen nacht is betrekkelijk nog al rustig geweest. We zijn er maar een paar keer uit geweest voor overvliegende jagers. Voor de middag gaat alles goed. Er is nu een publicatie van de plaatselijke commandant dat op straffe van naar een Duits werkkamp gezonden te worden alle werk moet worden hervat. Dit is natuurlijk een angstig bevel, daar het op het land alles behalve veilig is. Maar het beeld op de straat wordt hierdoor veel veranderd, daar het nu veel stiller is. Geruchten doen de ronde dat luchtlandingstroepen Den Bosch, Tilburg enz. bezet hebben. 's Namiddags weer erg rumoerig. Omstreeks 4 uur wordt een Amerikaanse jager, bemand met een Poolsch soldaat door luchtdoelgeschut naar beneden geschoten, waar wij zo op stonden te kijken. Hij draait door de ronde en valt bij Vogelaar in de Strodorpepolder naar beneden. De Pool kwam hierbij om het leven. Naar we meenen is daar op die plek nog een gedenkteken geplaatst. Ook komen op die dag nog een transport van Engelse krijgsgevangenen van plm 100 man over de Rijksweg.

Zondag

Maandag

Dinsdag

Dinsdag 19 september:

De nacht is nog al rustig verlopen. Slechts een paar maal moesten we opstaan voor een laag overvliegende jager. Vanmorgen kregen we post welke sinds 8 sept. was opgehouden. Nog een kwant van 5 september. De geëvacueerden uit Kruiningen zijn zo goed als allen teruggekeerd.

Woensdag

Woensdag 20 september:

Verlopen nacht was erg rustig. In geen lang zo. Slechts enkele jagers die snel overvlogen. Vandaag zijn ze gekomen, de gemeenteeopzichter om de regenbak te verzegelen voor distributie van water. Ik heb dat niet toegestaan. Ik zei hem als U hem verzegeld, breek ik het stuk. De gevolgen neem ik voor mijn rekening. Dit is ons wettig eigendom en daar blijf je af. We hebben het niet toegestaan en even nadien kwam hij weer zeggen dat het niet nodig was. Wij verdeelden het water toch wel. Hebben dan ook verscheidene van onze buren geholpen. Geruchten doen de ronde dat de Duitsers in Zeeuws Vlaanderen de strijd opgegeven hebben.

Donderdag 21 september:

Heden was het erg dik en nevelig en veel troepen gaan vertrekken die hier enkele dagen geweest waren. De rust is nu weer in het dorp weergekeerd. Einig vliegmaschinen wegens de weersgesteldheid. Vandaag hebben we wat aardappels opgeslagen voor de winter.

De Vrijdag 22 september:

De nacht was erg rustig, maar nu is het weer erg nevelig en mistig. Geruchten doen de ronde dat Terneuzen en Eindhoven in Engelse handen zijn. Vanuit de laatste plaats zouden de geallieerde troepen doorgestoten zijn naar Arnhem, waar de luchtlandingstroepen zouden zitten. Deze konden echter geen verbinding krijgen met eerstgenoemde. Veel troepentransporten langs het dorp. Volgens latere geruchten zouden die luchtlandingstroepen bij Arnhem vernietigd zijn. Later zou dit helaas nog blijken waar te zijn ook. Hierover zijn later boeken genoeg verschenen.