

- Vrijdag 29 september: Verlopen nacht was nog al onrustig. Tot half 12 konden we nog al slapen. Toen kwam een jager de rust verstoren, die tot 2 maal toe een salvo gaf uit de mitrailleur. Om 1 uur vielen 2 bommen aan de Boelsheek, juist naast de druivenkast van C. Traas, welke geheel in stukken was. Veel schade, ook aan de zeedijk. Om 4 uur daarna kwam er nog een over, waarop hard werd geschoten met het lucht-doelgeschut. Vanmorgen was het tamelijk rustig. Viele mensen zijn thans bezig om in hun tuintjes vluchtputten te graven.
- Zaterdag 30 september: In geen weken hebben we zulk een rustige nacht gehad als thans. Wij zijn om 9 uur al naar bed gegaan en konden de ganse nacht aan een stuk doorslapen. Het was ook erg nevelig en regenachtig. 's Middags weer veel bommenwerpers en jagers erbij komen over. 's Avonds om even voor 8 uur gaat het licht weer aan, nadat we 14 dagen zonder zijn geweest. Om 10 uur gaat het echter weer uit.
- Zondag 1 oktober: De nacht was nog al rustig. Naar we vernemen zij bij de Vlaktebrug 3 bommen gevallen, wat we gehoord hadden. 's Morgens om half 7 gaat het licht weer aan tot half 9. We zijn weer 2 maal ter kerk geweest. De van den Bergpreekte des morgens uit Psalm 33 : 18 en 19 en 's middags Zondag 40. Omdat de stroom verbroken was overdag hebben we zonder orgel moeten zingen. 's Avonds om 7 uur gaat het licht weer aan. Even over 7 uur weer verschillende jagers over de Schelde, vermoedelijk gemant op de haven Yerseke.
- Maandag 2 oktober: In de verlopen nacht was het in de voornacht erg rumoerig, maar later ging het goed. Vandaag is er voor het eerst gelegenheid om post naar Holland te verzenden. Wij hebben een brief aan Kees en Ali geschreven, niet wetende wanneer deze terecht zal komen, zo ze ooit terecht zal komen, in Gorkum. Het electrisch licht ging vanmorgen om half 6 weer aan, tot 7 uur. Dan weer van 11 tot 1 uur, dan van ~~im~~ 6 uur tot half 8 of soms ook tot kwart voor 8 en soms de hele nacht. Ook is vannacht de zomertijd geëindigd zonder dat we er wat van wisten. Vanavond werd uitgebeeld dat alle fietsen ingeleverd moeten worden wat wij echter niet doen. We hebben ze half uit elkaar geschroefd en op de vlieringen gestoken. Om half 9 komt een jager laag over 't dorp, waarop hard werd geschoten.
- Dinsdag 3 oktober: De afgelopen nacht was in de voornacht nog al onrustig. Later was het weer rustig. Een Engels vlieg machien heeft in de verlopen nacht onrustbarende biljetten afgeworpen, n.l. een waarschuwing aan de eilandenbewoners van de monden der Schelde om onmiddellijk te evacueren, daar ze zeer waarschijnlijk binnenkort zullen beginnen om de dijken stuk te gooien en alles onder water te laten lopen. Hierdoor is een geweldige onrust ontstaan onder de bevolking, zodat reed verschillende gezinnen gaan verhuizen van de ene zijde van het dorp naar de andere zijde. Ook naar Gawege en de Oostdijkenz. enz. Toch hebben we vandaag onze raaptarwe nog uit laten dorsen door broer Johannes met z'n zoon Kees. Zij hebben dit gedaan bij buurman J. Zweedijk met de dorsvlegels. Wij hadden een zeer schone opbrengst zo ongeveer 210 kilos. Wij konden dus als de Heere ons spaarde de winter wel tegemoet zien, hoewel het al zorgelijker