

Woensdag en nijpender wordt. Wij hebben tot vanavond half 3 doorlopend licht gehad. Sedert gisteravond is het niet uit geweest. Ook hebben wij vandaag weer wat post gehad. Een briefkaart uit Woerden en nog een Dagblad van Rotterdam beide daterend van 11 september.

woensdag 4 oktober :

Afgelopen nacht was nog al tamelijk rustig. Slechts af en toe kwam nog een vlieger over, doch zonder lichtfakkels of bommen uit te verpen. Wel heel in de verte hoorden we nog bommen vallen. Geruchten gaan dat de dijk bij Westkapelle stuk gegoid is en het water de polder Walcheren instroomt. Later wordt dit weer ontkend. Wel schij-
enen er een paar bommen op de dijk gevallen zijn, maar de gaten
blijken weer gedicht te zijn.

Donderdag 5 oktober :

Verlopen nacht was nog al kalm. Slechts toen we naar bed gingen kwamen nog een paar jagers laag over, evenals 'smorgens om 5 uur. Vandaag kwam het bericht dat de geallieerde legers in Ossendrecht waren, maar daarna weer teruggeworpen. Steeds zwaarder wordt echter het geschut, zodat we het zeer goed horen kunnen.

Vrijdag 6 oktober:

Ben erge onrustige nacht is voorbijgegaan. Vanuit de grens van Brabant bij Hoogerheide en Ossendrecht hevig en fel schieten, zodat alles beeft en rilt en staat te schudden. Ook deze dag erg ruom erig veel jagers en 's middags om 5 uur grote drommen met bommenwerpers, welke richting Bergen op Zoom over de Schelde vliegen

Zaterdag 7 oktober:

Weer een onrustige nacht. Telkens het overvliegen van jagers, die wel zeer bijzonder veel lichtfakkels uitgooien. Om 3 uur werd hier hard op geschoten en waren er volgens ooggetuigen wel 20 stuks van die brandende fakkels. Ook uit die jagers wordt hard en fel geschoten op de troepen die hier aankomen en weer vertrekken. Weer doen geruchten de ronde dat het Engelse leger bij Woensdrecht is. Op dit uur (half 9 's avonds) is alles weer stil. Veel militairen zijn er weer bijgekomen en gaan direct weer door naar de Kreekrakdam. Wij hebben vandaag weer een beetje post gehad afkomstig uit Leiden, Amsterdam, Middelharnis en Den Haag.

Zondag 8 oktober :

Wij hebben in geen weken zulk een rustige nacht gehad als nu. Geen enkel vliegtuig gehoord. Alleen 's nachts om 2 uur ging het licht uit. Gelukkig bleek het maar een storing te zijn aan het transformatorhuisje alhier. Wij hebben dan ook een kalme en rustige Zondag gehad en 2 keer per kerk geweest. 's Morgens preekte Ds v/d Berg uit Gen. 15 : 1 en 's middags uit Zondag 41. Toen we 's namiddags omstreeks kwart voor 4 thuis kwamen was het licht weer in orde.

Maandag 9 oktober:

Ook verlopen nacht weer erg rustigen kalm, zodat we de hele nacht konden slapen. Wel komt om 1 uur een grote drom van bommenwerpers over, die we echter niet konden waarnemen vanwege de dichte en gesloten lucht. Het geschutvuur uit Brabant wordt 's avonds weer heviger.

Dinsdag 10 oktober:

Rustige nacht. Overdag zwaar geschut aan de Dam. Er mag niemand meer uit Zeeland de Kreekrakdam passeren. Geruchten gaan dat Engelsen en Amerikanen zich in de Dames- en Volkerpolder op de hoeven genesteld hebben. Maar het zware geschutvuur is wel angstwekkend.