

half 4. Het weer is erg buig en zeer regenachtig vandaag. vliegen.

Donderdag 19 oktober:

Verlopen nacht was erg rustig, wat de het oorlogsgeweld betrof, maar in de natuur stormde het en regende het veel. Maar door dat alles hebben we toch rustig kunnen slapen. Ook overdag is alles goed gegaan. Van uit Rilland bracht Marien van Velzen het bericht mee dat de Familie Colpaart in de Fredericapolder zit op de hofstede van Fonte. Er zijn daar in die polder veel vluchtelingen uit Rilland.

Vrijdag 20 oktober:

De afgelopen nacht was weer niet zo rustig. Om kwart voor 12 schrikken we geweldig op door gierende granaten die overvlogen aan de Westweg. Deze kwamen zowat elk uur. Om kwart over 6 viel er een bij Joos Nieuwenhuijse, waarbij een kip werd gedood en een varken getroffen, dat direct moest worden afgemaakt. Ook 's middags om 12.30 uur weer een hevig bombardement op Rilland. Berichten dienaangaande moeten we afwachten. In ieder geval was het hier duidelijk te zien en het was vreselijk. Later berichtte men ons dat Bath erg gebombardeerd was en veel kapot geschoten. Een paar huizen in brand, doch wonder boven wonder geen ongelukken.

Zaterdag 21 oktober:

Voorbijgegane nacht was weer erg onrustig. Veel gierende bommen maar voor zo ver we vernemen geen schade aangericht. Ook de dag was zeer kalm. Veel vluchtelingen komen uit Bath hier aan, daar dit geheel is ontruimd. Vanavond om half 6 werd door een 8-tal jagers een aanval gedaan op de haven van St. Pieterspolder, waar enkele vissersschepen waren opgelegd, uit Yerseke. Het weer was vandaag erg mooi. Het electricisch licht ging heden om half 11 uit tot vanavond 6 uur, omdat minstens 50% op het verbruik moet worden bezuinigd. Ook zijn weer veel soldaten gekomen.

Zondag 22 oktober:

Een erge onrustige nacht hebben we beleefd. Om half 3 werden we opgeschrikt door granaten die midden in het dorp vielen, waarvan een 3-tal in de dorpsstraat oostzijdedaar waar nu C. van Iwaarden woont. Toen woonde daar Piet huissen. Zeer veel glasschade werd aangericht. Maar Goddank geen persoonlijke ongelukken. Wij hebben alleen 's morgens naar kerk gehad, Ds van de Berg preekte uit Spreuken 15:16. 's Middags durfde hij niet meer omdat die nacht telkens granaten vlogen. En toch was het overdag erg rustig. Ik ben met Liza 's middags ter kerk geweest bij Ds Ros, die preekte uit Zondag 1. De kerk was 5 kwartier in. Ook in de Herv. kerk was het dienst. Overigens is die dag niets voorgevallen.

Door die granaat in de dorpsstraat was het licht weer uit, maar het was vlug gemaakt en toen we uit de kerk thuis kwamen brandde het weer.

Maandag 23 oktober:

De nacht was thans byzonder rustig. We hebben de hele nacht kunnen slapen. Overdag nog wel enkele schoten maar een mens raakt op het laatst overal gewoon aan, zodat we dit haast niet meer opmerkten. Veel vluchtelingen komen thans hier van af de Separatiedijk in de Bathpolder, die allen uit hun woningen moeten omdat het onder water gezet zal worden. Ook vernemen we dat de Familie Colpaart weer uit de Fredericapolder vertrokken is naar de Emanuelpolder bij de Wed. Wolfert, daar er veel geschut in de Frederica wordt geplaatst.

Liza is vandaag naar Kruiningen geweest en de polder staat al voor een groot gedeelte onder water. Tussen 8 uur en half 9 komen veel