

met man en macht begonnen om zijn huis zo vlug mogelijk water- en winddicht te maken. Echter moesten we 's middags rouwbrieven drukken voor Mars. Nieuwsen, Adriana Pieper, en Piet Franje.

Zondag 29 oktober:

We hebben een rustige nacht gehad, met af en toe wat kanongebulder in de verte. 's Morgens zijn we ter kerk geweest. Ds. van den Berg preekte uit Lukas 18 : 1 tot 6, naar aanleiding van het zeer droeve feit dat 10 mansen uit de gemeente bij de oorlogshandelingen om het leven zijn gekomen. Het was echter een erge onrustige dag, wegens de zware tanks enz. die hier doorkwamen, alle op Walchtren en de Sloedam aan.

Voor het eerst na jaren werd op de Geref. kerk weer de klok geluid, daar deze bel niet geroofd was, terwijl die uit de gemeentetoren en en van de herv. kerk er uit gehaald waren voor omsmelting van wapens. Voor een dienstreis ten behoeve van Het Rode Kruis, waarvoor hij naar Bergen op Zoom moest, is de Heer Jan Hollestelle door een granaat getroffen, waardoor hij vrijwel op slag gedood is. Hij was 22 jaar oud.

Maandag 30 oktober:

We hebben thans weer voor het eerst een stille nacht beleefd. Toch om ca. 2 uur werden we nog hevig opgeschrikt door een harde knal. Dat was van een vliegende onbemande bom, de zogenaamde V I, die op Antwerpen gericht was. Deze werden afgeschoten vanuit een onbekende plaats uit Gelderland. De dag is rustig, alleen zit ons dorp tjkvol Canadezen en oorlogsmateriaal. Maar verluidt zouden ze Goes reeds gepasseerd zijn.

Vrijdag 31 oktober: Wij hebben vandaag ruiten in de winkel gezet. We hebben de schuiframen uit de winkel er voorgetimmerd, daar glas nog niet te krijgen was.

Hedenmiddag zijn 5 mensen ter aarde besteld, die omgekomen waren bij de beschieting. Het waren:

Piet de Jonge  
Johannes I. Adriana Pieper geb. Kuissen  
C. Kuyper, evaca  
Joh. Dansen  
M.C. van Hekken

Volgens de laatste berichten zou Bergen op Zoom gevallen zijn en er grote verwoestingen zijn aangericht. Ook ging het zeer losse gerucht dat 3000 duitse parachutisten rond Bergen op Zoom zouden zijn geland, wat zeer twijfelachtig schijnt, maar toch weer de nodige schrik op de mensen legt. We zijn weer naar boven gaan slapen.

Dinsdag 31 oktober:

Vanmiddag heeft de zeer droeve plechtigheid plaats gehad van de 7 slachtoffers die donderdag op Gawege zijn gevallen.

Om 11 uur is er een rouwdienst in de kerk geweest en om 12 uur zijn ze onder zeer grote deelneming ter aarde besteld. Op een bandenwagen stonden 6 kisten en 1 in de lijkkosts. Het waren

Jan Neels  
de Heer Gunter, evacue  
Adr. van Zweden  
Kees van Zweden  
Maatje Poortvliet  
Jo Poortvliet  
Marinus Nieuwsen.

Aan de groeve van het massagraf werd het woord gevoerd door de Heer C. Haverhoek, Wethouder der gemeente, daar onze Burgemeester in