

Dinsdag 23 januari :

Om ca. 3 uur 's nachts komen weer veel V.1's over dorp. Eén er van gaat met razende snelheid over het dorp in de richting van Waarde, die dan ook even voorbij het Gemeentehuis naar beneden ploft, met een ontzettende slag. Veel schade aan huizen en ook veel glasschade. Geen persoonlijke ongelukken.

Op deze dag wordt 's middags om half 4 het elektrisch weer ingeschakeld, nadat we sinds die bange nacht, vrijdag 27 oktober om half 8 zonder gezeten hadden.

Woensdag 7 februari:

Vanavond om 6 uur hebben we ons eerste partijtje papier weer ontvangen uit Ereda. Sinds augustus 1944 hadden we geen velletje meer gehad. Het was een partij van zegge en schrijve 50 kilo. Toch waren we er zeer blij mee.

Donderdag 8 februari:

Deze dag was weer erg onrustig met de V 1's die alle dichtbij ontploften. Zo kwam er een vanavond om 6 uur uit N.O. richting precies over het dorp, die in de buurt van de vliet neerkwam. Bij ons weer een bovenruit kapot door de luchtdruk.

Zaterdag 10 februari:

Een dag, die voor Krabbendijke wel een onvergetelijke zal blijven. Om ongeveer kwart voor 10 zaten we 's avonds rustig in huis, toen we hevig opgeschrikt werden, door een V 1, die precies in de richting van ons dorp kwam.

Het was die avond bij de w.n. burgemeester de Heer L. Vogelaar een z.g.n. feestavond, daar hij 50 jaar werd. De V 1 houdt plots stil boven het huis en stort met donderend geraas gedeeltelijk op het huis en er naast in het weiland. Een groot gedeelte aan de Costzijde van het dorp krijgt daardoor grote vernielingen. Ook bij ons weer 13 ruiten kapot. Lisa had juist die dag naar bed moeten wegens diphterie, die hier nog al erg heerschte. Hij was net 's avonds om half 8 ingespoten daartegen en mocht in geen geval uit bed. Gelukkig is hij niet erg veel geschrokken want men raakt zachtjesaan aan alles gewoon, al is het dan ook erg. Dit is echter met hem goed afgelopen.

Anders was het met die feestvierende menigte. Er waren een 30-tal personen bijeen, toe het huis aan de Zuidwest achterzijde instortte, op de aldaar verblijvende personen. Er waren op slag 2 mensen dood. De Heer A.J.F. Kakebeeke en een soldaat van de Irenebrigade. Deze was een vriend van Ko Vogelaar. Ook een verpleegster een vriendin van beide laatstgenoemde was zo zwaar verwond, dat ze direkt naar Goes moest en onderweg nog stierf. Zeer veel andere werden lichter of zwaarder gewond, o.a. een zoon van De van den Berg, Johan, die een zware hersenschudding opliep doordat een brandende kachel op hem viel, alsmede de Heer I.J. Smallegange ook een hersenschudding. En nog tal van lichtere gewonden. Wij hebben toen Zondagsmorgens geen kerk gehad, wegens de schade aan deuren en dak der kerk, daar het veel doorregende. Ook zondagsavonds weer veel V 1's die echter weer ver weg vielen.

Vrijdag 16 februari:

Weer maar een onrustige nacht. 4 à 5 V 1's kwamen er tegelijk. Hebben dan ook maar weinig geslapen. Om ca. half 5 komt er weer een precies op 't dorp aan, die plots stil valt en met gierend en hullend geraas neervalt aan de Noorddijk, zo maar een 20 m. van het huis van Jan van de Berge, in een boongaardje. Aan de onliggende huizen een ware verwoesting, ook in de julianastraat