

Want wat hebben toch talloze keren in doodsangst verkeerd. Wij waren altijd gewoon na de avondmaaltijd een psalmvers te zingen. De jongens konden goed orgel spelen en waar we graag zongen, deden we dit zolang maar mogelijk was. Maar menig keer is het gebeurd dat we half in al moesten ophouden, daar we moesten vluchten in de kelder of in de gang. We hadden dan altijd ons noodkoffertje en tas bij ons met de noodzakelijkste behoeften.

We hebben nog een doos vol scherven en kogels die we hier rondom ons huis hebben opgeraapt en uitgetrokken, maar de Heere heeft ons wel zeer wonderlijk gespaard. Zijn Naam mogen wij daarvoor groot maken.

En wat de toekomst ons brengen zal, wij weten het niet, Hij alleen weet het, maar de tijden zijn zeer zorgelijk en we moeten nu maar afwachten wat het worden zal.

V r i j d a g 11 m e i :

Voor ons een zeer blijde dag, daar we om ca. 9 uur 's avonds een brief ontvangen van Kees en Ali en nog wel gedateerd 10 mei, dus slechts van de dag daarvoor. Wij hadden al dagen in spanning gezeten hoe zij die wrede oorlog zouden zijn doorgekomen en zie nu, ook dit heeft God weer alles ten goede doen uitkomen. Via de Heer Faasse uit Goes hebben we het bericht ontvangen, dat ze het beide goed maken.

Dinsdag 15 mei:

Ook hedenavond om 5 uur kregen we weer een brief van Kees en Ali, maar deze was gedateerd 16 april, maar was langs een grote omweg gegaan, zodat deze nog later kwam dan die van 10 mei. Het was wel heel erg jammer voor ons, daar de ongerustheid daardoor weggenomen was geweest, gezien de erge gunsige positie waar in zij verkeerden, de omstandigheden dan in ógenschouw genomen. Maar Gods wegen zijn niet onze wegen en Zijn gedachten niet de onze.

Vrijdag 18 mei:

Heden is Johannes van Johannes van Velzen uit Duitsland teruggekomen. Hij was op 12 februari uit Kunzendorf voor de Russen gevlucht en naar Berlijn gegaan. Daar heeft hij de hele omwenteling en de inname van de stad meegemaakt. 7 weken aan een stuk onder bommen en granaatvuur. Hij heeft de Russen meegemaakt toen zij de stad innamen. Zo iets is verschrikkelijk. Wij gaan daar niet verder op in, daar er genoeg boeken over verschenen zijn. Hij is daarna geheel op z'n eentje gaan vluchten en heeft zo ongeveer 300 km per fiets afgelegd. Hij was een van de eersten die thuis was. Hij is goed gezond en heeft het goed gehad. Alleen in Berlijn was het niet uit te houden. Hij was om ca. 11 uur thuis. Voor zijn ouders een blijdschap en vreemde, die te begrijpen is.

Zaterdag 26 mei:

Vandaag is het Burgemeestersfeest geweest, daar onze Burgemeester uit zijn gijzeling is bevrijd. Zijn vrouw en kinderen waren naar hun familie gegaan en volgen later. Wij hebben hem zelf persoonlijk de hand gedrukt en gesproken. Ook hielden wij tijdens zijn gijzeling briefwisseling met hem. We hebben die correspondentie nog liggende. Natuurlijk erge blijdschap.

Op 20 juni

Toen kregen we een rouwbriefje dat ons deed schrikken, Namelijk het overlijden reeds op 9 maart van een zoon van Broer Ko uit Rotterdam welke toen geëvacueerd waren in AnnaPaulowna. Hij was dus al meer dan drie maanden overleden. Maar daar er geen postverbindingen waren konden ze niet eerder bericht doen. Het was Cor, die in de