

en opgewektheid, maar nu zou het anders moeten worden. Zij moest 3 weken volkomen rust houden en de Heere stuurde het zo dat ze er weer aardig bovenop kwam. Toch zou het voor haar later leven schadelijke gevolgen hebben, wat ook weer nader zal blijken. Haar gestel was daardoor zeer geschokt. Was zij altijd erg week van gemoed geweest, het werd nu nog erger. Hoe menigmaal hebben we het niet beleefd met haar, wanneer iemand begraven werd en wij er naar keken wanneer de begrafenisstoet voorbij trok dat ze hard stond te wenen over soms ons geheel vreemde, althans weinig bekende mensen. Ik zeide dan wel een stegen haar: Maar mens, dat moet je niet doen. Ge kunt toch de kasten van heel de mensheid niet dragen. Over jou zullen ze dat ook niet doen, als je komt te sterven. Maar wanneer het een erg treffend sterfgeval of door ongeval was, dan was dat erg met haar. Wel een bewijs hoe ze meeleeft met de mensen.

1947:

Op dinsdag 11 februari kregen we weer nieuwe spiegelruiten in de winkel, daar we sinds 27 oktober 1944 dus ruim 2½ jaar met noodramen voor gezeten hadden. Glas was er niet te krijgen en wanneer er nog wat was, er was zoveel kapot dat het mondjesmaat verdeeld moest worden. Het was toen een barre koude dag, geheel de maand februari echter, zodat het op 28 febr. nog hard vroom, en er veel sneeuw lag.

Intussen was Burgemeester Sandberg benoemd tot Burgemeester van Middelburg en was de secretaris de Heer J. Vader Jr tot Burgemeester van Kr. benoemd. Hij is 18 maart geïnstalleerd.

Op dinsdag 1 april zijn we beiden ter begrafenis geweest naar Hansweert. Piet Kriekaard was gestorven en hij en z'n vrouw waren erge vrienden van ons en zij no een nicht van Moeder, zoals reeds eerder vermeld. Hij was slechts enkele weken ziek geweest en zou nog datzelfde jaar met pensioen gaan. De Heere beschikte het echter anders.

Op dinsdag 3 juni een snikhete dag, zodat de thermometer in de drukkerij 88 graden aanwees. Op de dag daarna zulk een sterke afkoeling dat het 20 graden minder is. En de dag later nog al kouder.

Op dinsdag 10 juni moest Liza weer naar Amsterdam voor examen te doen voor het Patroonsdiploma.

Op dinsdag 17 juni ben ik zelf naar Gorkum geweest naar Kees en Ali en ben daar toen blijven slapen, daar ik de volgende dag ter vergadering moest in Utrecht van de Bond van Chr. Drukkerspatroons.

Toen op vrijdag 27 juni een snikhete dag als we nog nimmer in de drukkerij zolang we daar in waren gehad hadden. De thermometer wees toen 94 graden en konden we niet meer werken.

Op maandag 22 september zijn we samen naar Gorkum geweest voor Kees z'n verjaardag en zijn we 's Woendags doorgereisd naar Rotterdam.

We zijn toen ook nog samen per fiets naar Andel en Woudrichem geweest. Het was 34 jaren geleden sinds we daar samen ook geweest waren.

Wij hadden dan ook goede moed dat het met haar gestel goed in orde zou komen en dat zij van de inzinking sinds december niet veel had overgehouden. Zij kon weer goed haar werk doen en op reis ondervondt zij niet de minste last daarvan. Wat heeft zij een paar dagen het best naar haar zin gehad, hoewel ze weer zo blij was, toen zij thuis was.

1948: