

zijn plaats, maar daar deze ongehuwd was en geheel geen meisje had, kon hij met dat huis, die grote onderwijzerswoning niet veel uitrichten. Zij zijn toen overeengekomen dat hij in dat huis kwam wonen en slechts één kamertje moest voor hem privé zijn ter zijner beschikking. Zij konden dan voor het kostgeld dat hij moest geven voor niks wonen. Hij ging toch elke avond naar huis naar Waarde. Een en ander was dus voor hen wel zeer gemakkelijk.

Op woensdag 15 februari, dus juist op mijn verjaardag (61 jaar) zijn ze getrouwd. Ds Bel heeft hun huwelijk kerkelijk bevestigd met de tekst uit Psalm 91 : 1 - 4.

Ook toen was moeder nog in de staat dat zij mede op een foto kon, welke alle in ons Familie-album staan.

Liza heeft toen een motorfiets gekocht, zodat hij gemakkelijk heen en weer kon.

Ook hebben we hem in die tijd meteen laten opnemen als firmant in onze zaak.

Het drukwerk nam steeds meer en meer toe, zodat we besloten nog een pers bij te kopen. Er was een goede Victoria degelautomaat te koop bij een Fa. van de Endt in Rotterdam, waar we naar toe zijn geweest op dinsdag 21 februari. De dag daarop zijn de beide Liza's deze wezee halen. Het was zoals gezegd een Victoria Mercur met afrijbaar apparaat voor inleg. Deze werkte nauwkeurig en goed.

Op dinsdag 26 en 27 sept. ben ik toen een paar dagen uit geweest naar de Conferentie van Drukkerspatroons in de Pietersberg bij Oosterbeek. Ook hiervan nog een foto in ons album.

Op donderdag 27 november stond om middags om 4 uur de hele machine in het wachten was nu nog op de aansluiting van het elektrisch net. Op 1 december in de avond heeft de machine voor het eerst geproefd.

In dit jaar hebben we een huis gekocht voor Liza aan de Beatrixstraat No. 10. Vanwege de Gemeente Krabbendijke werd daar een rij woonhuizen gebouwd voor de verkoop. Aangezien de prijs niet hoog lag, f 8600,- met ruim f 2100,- rijkspremie zodat voor ca. f 6500,- zulk een woning te koop was hebben we er een gekocht. Omstreeks Juli is Liza toen verhuisd. Was voor hem en voor ons natuurlijk zeer gemakkelijk, zo dichtbij zijn werk en de zaak. Waren goede woningen en erg geriefelijk.

Op dinsdag 29 en woensdag 30 mei ben ik ter vergadering geweest van de Federatie van Boekdrukkers in Leeuwarden. En op 7 juni hebben we met Jan Moerland, Jaap van Boven en Huib Murre een excursie gemaakt naar de Lettergieterij Amsterdam.

Wegens het nog maar steeds toenemen van het werk, gingen we weer onderhandelen voor aanschaffing van een Snelpers. We konden een goed gerevisseerde "Spies-Autmaat" kopen van de L.A. en deze koop ging door. Op 3 juli d.a.v. is deze aangekomen. Helaas zouden we van deze machine nie veel vreugde beleven. Viel erg tegen.

Toen op donderdag 6 september hadden we weer een vreugdevolle dag. Op die dag trad Mientje in het huwelijk met Ko Overbeeke een broer dus van Nel, Liza's vrouw. Zij was door hem met correspondentie in aanraking gekomen, toen hij in Indië vertoefde. Hij heeft daar aan die politionele actie deelgenomen en was parachutist. Maar met de overdracht