

van Indië moest hij ook terug keren. Hij is toen bij de Politie in Dordt gekomen, waar zij dan ook na hun huwelijk zijn gaan wonen.

Ze zijn ook kerkelijk bevestigd door Ds Bel uit Psalm 20 vers 2 en 3. In Dordt zijn ze een paar keer verhuisd en hadden daar de laatste keer een prachtwoning aan de rand van de stad, maar ze zijn naar West-Indië vertrokken. Doch dit later.

1952:

Op donderdag 31 juli moest Gerard in militaire dienst en is gegaan naar Vught bij 's Hertogenbosch.

Op maandag 10 november hebben we de Mercurius automaat verkocht aan een drukkerij Labomerus uit Schiedam. Plaatsgebrek deed ons daartoe overgaan. Ook beviel ons die Spies Automaat totaal niet. Wij kwamen na rijp overleg tot de conclusie een splinternieuwe Snelpers aan te gaan kopen en wel een Heidelberger Cylinder Automaat.

Was wel een heel waagstuk daar zulk een machine f 30,000.- kostte, maar weer was het de Heer van Boesburg, die ons al meer inde goede richting had geholpen en tot op heden is deze toezegging niet beschaamd, dank zij Gods hulp.

Op dinsdag 25 nov. komt een zekere monteur Kok uit Amsterdam om die Spies weg te halen. We kregen daar toen nog f 10,000 voor. Maar de financiële zijde was gauw geregeld en reeds 's middags om 4 uur kwam een grote auto met oplegger voor met 6 reusachtige grote kisten met de nieuwe machine. We moesten het deurkozijn uit de achterdeur en voor uitzagen, daar ze er anders niet door konden. Maar het liep alles gesmeerd en 's anderen daags kwam reeds de Heer de Groot, die een expert was op dit gebied om de machine op gang te helpen en het ons te leren.

Op donderdag 27 november stond des middags om 4 uur de hele machine in elkaar. Het wachten was nu nog op de aansluiting van het electrisch net. Op maandag 1 december in de avond heeft de machine voor het eerst proef gedraaid en dinsdag daarop evensoms. Het liep uitstekend. Een zekere heer Zwaneveld kwam verder onderricht geven. Juist hadden we een pracht oplage van Kerstfolders te drukken voor grossierderij "De Kroon" te Hilversum. Een oplage nog wel van 70,000. Was dus een mooi begin.

Op die zelfde dag ben ik naar Leiden geweest, waar begin januari een grote Drukkerij veiling zou worden gehouden van Pa, Mulder & Co.

De monteur en drukker Zwaneveld is toen vertrokken nadat alles punctueel door hem verzorgd was en de jongens er best mee konden ongaan.

Later zal weer blijken dat de voorspellingen aangaande deze machine weer goed uit zijn gekomen. We hebben er niet anders dan veel genoeg mee beleefd en goed geld mee verdiend.

1953: Het Rampjaar:

Zoals reeds aangestipt was ik naar Leiden geweest ter bezichtiging van de daar te veilen machines. Op 19 januari was deze veiling en heb ik daar gekocht een Snijmachine met motor, compleet. Een trapperforeermachine en een ijzeren insluitplaat op onderstel. Alles voor nog geen f 1000,- Wij waren nu compleet gemotoriseerd en van alles fijn voorzien. We hadden nu nergens meer mee in te zetten als er soms moeilijk werk kwam, gelijk